

Täby Sim 40 år 1974 – 2014

en krönika ur familjen Lasse och Elisabet Fredriksons synvinkel

Det var sommaren 1974 som vi flyttade in i vårt nybyggda hus i Täby och snabbt hittade till Rösjöbadet. På badbryggan stod **Björn Eklöf** med mikrofon i hand och informerade om **Täbys nya badhus** med en 50-meters tävlingsbassäng och en mindre träningsbassäng och till och med en åskådarläktare. En kunglig invigning planerades till september men redan på plats uppmanades föräldrar att anmäla sina barn till simskolan, och sommargrupperna började samma dag! Sagt och gjort, vi anmälde våra två barn, 6 och 8 år gamla.

En kort simuppvisning av de fyra simsätten följde med en proffsig grupp tävlingssimmare, beledsagad av Björns speakerstämma:

- Vi får se hur detta går... i fritt vatten ... Dessa simmare är vana att ha en svart linje på botten!

Sommarförmiddagarna tillbringade vi med sommarsimskolan vid Rösjön, och när september kom blev det kö utanför simhallen eftersom besökstrycket den första tiden var så hårt att man fick införa 1-timmegräns för badgästerna. Så småningom normaliserades besöksfrekvensen till det mycket populära badhuset och olika simaktiviteter kom igång, som plask & lek, märkestagning, träningsgrupper och motionsgrupper, alla schemalagda till olika dagar och tider. Allmänhetens tid fanns också, och man köpte årskort och familjekort i simhallen.

Chefstränare var då (utom ett antal år på 80-talet) fram till 2006, **Gunnar Fornander**, som ledde en fantastisk verksamhet med 400 barn och ungdomar samtidigt. Gunnar hade en otrolig blick för varje unges fallenhet och förmåga och ett beundransvärt minne för var och en.

Våra barn fortsatte där i flera år och talade om för oss att så lyckade kalas som Gunnar ordnade var det ingen annan som åstadkom! Det fick vi också själva uppleva vid hans simskolefester för ungdomar, barn och föräldrar under senare delen av 70-talet i Näsbydalskolan.

En morgonbadarentusiast, **Victor Epstein**, tog initiativet till en morgonbadarklubb: **Täby MBK** bildades hösten 1974 med sin verksamhet på söndagsmornar kl 8-9 (senare ändrat till kl 7-8, då allmänhetens tid tidigarelades). Den lockade snabbt ett 40-tal badentusiaster som under **Simmar-Sven Sahlströms** ledning deltog i simtävlingar som "båt-blås", "skedboll", "hovmästarsim", "hindersim" m.fl. grenar.

I morgonbadargänget fanns bl a Björn Eklöf (Täby Simstyrelsens förste ordförande) och Masterssimmare som Bertil Werner, Heimo Auer, Bosse Hedberg, Mattias Kroner, Ami Gernandt, Rolf Hörner, Barbro Billquist, en tjeckisk kvartett med: Jaro, Vera, Jindra och Eva, vi själva, Lasse och Elisabet och många fler!

Täby Masters började blygsamt i början av 1990-talet. Som ganska ung klubb hade vi ännu inga "egna simmare" som nått minimiåldern, 25 år! Men inspirerade av Masterssimmarna i MBK var vi några som började träna efter allmänhetens tid måndagar och torsdagar tillsammans med ett gäng ur Täby Sims A-lags tävlingssimmare och deras tränare **Micke Frisk**. Under Mickes karismatiska coaching började Täby Sim Masters delta i tävlingar, NM-92 (Motala) och större delen av 90-talet i DM i Forsgrenska badet i november i Hellas regi samt Västerås Masters Meet i februari, vilket gav bra tävlingsträning inför Masters SM tredje helgen i mars varje år! Några namn från 90-talets Täby Sim Masters-tävlande, som jag minns: Sammy, Jonas (Lögdborg) Putte (Patrik Asp) Stefan Eriksson, Phille von Schoultz och Karin Lindbom-Bentley. Det var ett roligt decennium, även om Täby Sim Masters hamnade långt ner på SM-resultatlistan – vi var ju rätt få!

Helgen 21–23 mars 2003 arrangerade Täby Sim för första gången ett **Masters SM**. Huvudpersoner i Masters SM-kommittén var Carl Johan Hellman och Phille von Schoultz, och ett gäng som hjälptes åt, t ex i festkommittén, där Jean-Pierre Saracco dels designade en snygg, vit "SMS 2003"-keps till alla funktionärer och försäljning, dels ordnade ett otroligt bra cover-band, Ridge, att spela på Masters-SM-festen som vi bokat Tibbleskolans matsal för; en cateringfirma anlätades för förtäringen. Festen blev mycket lyckad, t o m Hellassimmarna berömde den som den bästa på många år!

Därefter gick ryktet om Täby Sim Masters, och deltagarantalet ökade, liksom vår styrka. Inte att undra på med bl a en sådan stjärna som Gunilla Rasmuson, tidigare Olympia-simmare. Efter att Täby Sims Mastersgrupp kommit på guldplats vid SM tre år i rad, blev vi guldklubb 2009 i Söderhamn och fick ta med oss Masterstrofén hem!

Täby Sim växte och hade tidigt en egen klubbtidning, **Stänk!** Den var i början mer av klipp och klistra men blev så småningom alltmer digitaliserad och fotoillustrerad. Redaktionen bestod främst – och längst – av Jonas Lögdberg, Nisse Hellman och Stefan Eriksson och innehöll artiklar som "alla" bidrog med, men främst ordföranden, Carl Johan Hellman och huvudtränaren Gunnar Fornander med sina krönikor. Återkommande var också Stefan Erikssons mycket uppskattade Nostalgihörna, liksom alla tränarnas berättelser från tävlingar och träningsläger.

Jag har sparat några spridda nummer, från tidiga A5-format med svart-vita bilder till det sista numret, oktober 2006, i A4-format och med fina färgbilder! Därefter har Täbysim-hemsidan tagit över, initierad av Håkan Persson, Kansliet och Masterssimmare!

Sedan flera år har bröderna Tommy och Robert Aspegårdh viktiga roller i Täby Sim Masters, Tommy i Masterskommittén ser till att allt fungerar helt underbart och Robert som vuxentränare i växande, entusiastiska träningsgrupper, vilket allt lovar gott för framtiden – en dag i en ny simhall till och med!

Antecknat av Elisabet Fredrikson i oktober 2014